

# Opwinding op bestelling

“Ik heb naar de redactie van Goedele gemaïld over mijn probleem. Beetje impulsief. Van de redactiesecretaresse kreeg ik een lijst met seksuologen en de naam van een zogenaamde yonitherapeut (*die intieme massages geeft, red.*). Met de lijst van seksuologen heb ik niets gedaan. Die praten alleen, zonder je aan te raken. Ik had het gevoel dat ik al genoeg praat met mijn gewone therapeut. Ik heb meteen – zonder nadenken – naar de yonitherapeut gebeld.” ([www.yonitherapie.com](http://www.yonitherapie.com))

“Hij ontving me in een rode kamer. Er stonden kaarsjes. Sfeervol. Hij stelde me gerust. We hebben eerst lang gepraat. Over wat hij doet en waarom. Hij wil vrouwen helpen. Zo werkt hij met incestslachtoffers, maar bij hen duurt het heel lang voor ze klaar zijn om aangeraakt te worden. Op een gegeven moment mocht ik mijn kleren uitdoen en op bed gaan liggen, onder een soort laken. Wat volgde, was een heel zacht strelen. Hij zegt regelmatig wat hij doet, wat er zal volgen, of vraagt je of hij verder mag gaan. Het laken gaat eraf, en hij streelt verder. Hij streelt en vingert, en streelt en vingert. Je geeft aan of je iets al dan niet graag hebt. De laatste keer vond ik dat hij me te lang vingerde en had ik liever dat hij me nog wat streelde. Dan kan ik dat ook gewoon zeggen. Hij fluistert